

שמעון שיפר



4 נקודות למחשבה

## שתקנים, התעוררתם?

**1.** "ביבי, הגיע הזמן להתגרש מהפלסטינים" – תחת הכותרת הזאת מזהירים עשרות בכירים לשעבר במערכת הביטחון מהמשך הכיבוש של שטחי יהודה ושומרון, ודורשים ליוזם הפרדה מהפלסטינים ולכלום את מהלכי הסיפוח של השטחים, שיביאו לטענתם לאסון לאומי. רשימת הח' תומים על הקריאה הזאת מרשימה ומעוררת השתאות: שניים מראשי המוסד, בכירים בשירות הביטחון הכללי, מפקדים עם ביוגרפיה מפוארת בצה"ל.

אבל אחרי שסיימנו להתפעל מאוסף השמות נותרנו עם תהיות בנוגע לסוגיות. נתחיל בכותרת. גירושם נעשים בין בני זוג. על פי איזה דין נ"י תן להגדיר את הפלסטינים כבני זוג שלנו? הם לא. הם ישות לאומית, הם אויב, הם יריב שמבקש לעצמו את כל השטח. הם לא בני זוג. ועכשיו לעיקר: התופעה שמוצגת ברשימה שהתפרסמה מטעם הארגון אשר נקרא "מפקדים למען ביטחון ישראל" היא לא רצינית. ייתכן שהי כוונות טובות, אבל היא מחייבת את חותמי העצומה לענות על שאלה בסיסית: למה שתקתם בשנים שבהן הייתם שותפים לעיצוב המדיניות? מ"י שהו מכם קם והתפטר מהארגון שבו עבד במחאה על "מהלכי הסיפוח"? הרי אתם אלה שבשל תפיסתם נכלאו מיליוני פלסטינים בשטחים ונמנעו מהם זכויות יסוד. ועכשיו, אחרי שפרשתם, גיליתם את האור? בקיצור, כולאים ובוכים. מאוחר מדי. יש לכם אחריות מלאה לאטון שעליו אתם מבשרים.

**2.** שמעון פרס, שר הביטחון בממשלת רבין הראשונה בשנת 1975, אישר לקבוצה הראשונה של אנשי "גוש אמונים" להתיישב באזור הר הצוד ביהודה ושומרון. המתנחלים שעלו לשטח, שלימים ייקרא עפרה, קיבלו כפועל אישור שהייה במקום באמתלה שהם חלק מממשלת ארכיאולוגית שחופרת שם. פרס הנחה את המינהל האזרחי להעלים עין. זה לא היה מקרה בודד. באותן שנים ליזיית את כל הניסיונות של אנשי גוש אמונים לתקוע יתרות בשטחי הגדה. ממשלת המערך שיתפה איתם פעולה. ולכן, הועקה שמשמיעים המתיישבים כימים האחרונים נוכח פיגועי הטרור הרצחניים ליד עפרה וגבעת אסף מוצדקים לחלוטין. מדובר באו

רחים ישראלים שהתיישבו בשטחים בעירודן ובאישורן של כל ממשלות ישראל, מהימין ומהשמאל, ומכאן נובעת חובתה של הממשלה להעניק להם ביטחון מלא. דין עפרה כדין תל-אביב.

מצד שני, הדרישה שמשמיעים אחרים ממנהיגי המתיישבים להנהיג כבישים נפרדים ליהודים ולפלסטינים היא דרישה פסולה. מי שבחר לגור בשטחים חייב להפנים שמדובר בעסקת חבילה, יהודים לצד פלסטינים, בדיוק כפי שתושבי הצפון גרים לצד ערביי ישראל. בסתיו של שנת 2000 נהרג ישראלי שנסע ברכו ליד ג'אסר א-זרקא מאבנים שהושלכו לעברו. הכבישים בצפון, יש לציין, לא מופרדים גם כיום.

**3.** הכותרות של הימים האחרונים הכתירו את הפיגועים בגדה כ"גל טרור". אלא שכדאי להזכיר כי ראש השב"כ, נדב ארגמן, אמר לחברי ועדת החוץ והביטחון שהגוף שהוא עומד בראשו מנע בשנה שמי תיימת עוד מעט קרוב ל-500 פיגועי טרור. לכן, אין כאן כמות מיוחדת שמצדיקה את ההגדרה "גל", כי אם סדרה של תקלות. אולם מעבר לכך, מדובר במחלל אדיר של ממשלת נתניהו, שנמנעה מכל ניסיון להניע תהליך להסדר עם הפלסטינים.

### קמפיין הגירושין של "מפקדים למען ביטחון ישראל" הוא לא רציני. מישהו מהם התפטר בזמן אמת מהארגון בו שירת? רק אחרי הפרישה הם גילו את האור

עם כל ההערכה לפועלן בסיכול פיגועים, ממשלה לא יכולה להישען רק על זרועות הביטחון. נדב ארגמן הוא הישראלי היחיד במערכת השלי-טונית שמקיים דיאלוג עם הרשות הפלסטינית, שעוזרת בלי הרף לשב"כ למנוע את הפיגוע הבא.

וכפי ששמואל פלאטו שרון המנוח נהג לשאול – "מה אתה עשית בשביל מדינה" – ראוי לשאול את בנימין נתניהו את אותה שאלה: "מה עשית כדי לייצר מציאות אחרת, שתמנע את ההתקוממות הבאה בשטחים?" השב"כ לא יכול להיות חלופה להידברות עם ההנהגה הפלסטינית.

**4.** ראשי חמאס כעזו מבעירים עכשיו את הגדה משום שממשלת ישראל השיגה עבור הארגון מימון מקטאה. הנוסחה: שקט תמורת כסף. עכשיו יכולים ראשי הארגונים האיסלאמיים ברצועה להתפנות לסילוקו של אבו-מאזן בעזרתו של נתניהו. מה תהיה האלטרנטיבה לאבו-מאזן, שראש הממשלה ושריו מתחרים בהשמצתו? ניחוש שלי, היא תהיה גרועה לאין שיעור. ■